

# Historie

De naam van onze school: **Helder Camara**



Dom Helder Camara – met de klemtoon op de eerste a - is geboren op 7 februari 1909 en opgegroeid in het arme noordoosten van Brazilië. Vader Camara bladert in een encyclopedie en stuit op "Den Helder". Hij vindt "Helder" zo'n mooi woord, dat hij zijn zoon noemt: Helder Camara. Helder Camara wordt in 1931 tot priester gewijd. In 1964 wordt hij bisschop van Recife. In dat jaar worden ook de militairen de baas in Brazilië. Voor het eerst komt hij echt in contact met de allerarmsten in Brazilië. Zijn ogen gaan open. Radicaal kiest hij de zijde van de verschopelingen. Dom Helder richt een beweging op om de mensen lezen en schrijven te leren, maar tevens om zich bewust te worden van hun situatie.

Dom Helder Camara is een van 's werelds moedigste voorvechters geweest van de geweldloze strijd tegen het onrecht in de Derde Wereld en in de arme delen van de rijke landen. Door de regering wordt er in Rome op aangedrongen, dat deze 'rode' bisschop wordt overgeplaatst. Het verzoek wordt echter niet ingewilligd. Dat Helder Camara's visie niet met 'rood' (=communistisch) te maken heeft, blijkt wel uit zijn uitspraak: "Wanneer ik me alleen hield aan het uitdelen van voedsel, kleding en geneesmiddelen, zouden ze me de heilige bisschop noemen. Omdat ik voel dat ik deze mensen, die in mensonwaardige omstandigheden leven moet helpen meer mens te worden, noemen ze me de rode bisschop". Van hem stammen ook de beroemde woorden: "Als ik de armen te eten geef, noemen ze me een heilige. Maar als ik vraag waarom de armen honger lijden, noemen ze me een communist."

Helder Camara reist de wereld rond om zijn boodschap te verkondigen. Tweemaal heeft Dom Helder Camara 'zijn' school in Teteringen bezocht: in 1974 en 1980. In 1974 onthulde hij zijn naam aan de gevel van de school. In 1980 werd hij ontvangen op het gemeentehuis van de toenmalige gemeente Teteringen en kreeg hij de erepenning van de gemeente Teteringen overhandigd.

Zijn voorbeeld mag voor ons allen inspirerend werken om een open oog te hebben voor de problemen en noden van mensen in onze directe omgeving. Iedereen, waar hij ook staat, moet meehelpen te bouwen aan een betere, een meer leefbare wereld voor iedereen.

Ons streven is op onze school met de kinderen te werken in de geest van Dom Helder Camara, zoals hij dat ook in het volgende gedicht heeft verwoord:

"Als ik kon gaf ik een wereldkaart aan ieder kind... en als het mogelijk was een verlichte wereldbol in de hoop de blik van het kind tot een maximum te verruimen en hierdoor interesse en liefde te wekken voor alle mensen alle rassen alle talen alle religies" Op 28 augustus 1999 is Dom Helder Camara op 90 - jarige leeftijd overleden.